



Bezoek aan Antwerpen

24 moedige Vlaslo-leden trotseerden op 9 augustus 2022 de warmte om in Antwerpen ongekende plekjes te ontdekken.

De wandeling begint aan het Steen met een korte inleiding over het traject dat we gaan volgen en de ontdekking van de restanten van de acht omwallingen van de stad.

Het Steen was de onthaalpoort van het Middeleeuwse Antwerpen. Handelaars en reizigers kwamen via de burcht de stad binnen. Rondom het Steen stonden houten huizen en de Sint-Walburgiskerk. Deze werden afgebroken met de rechte trekking van de kaaien.

We wandelden verder naar het privé museum De Reede. Met de families Bunge, Krelinger, Nottebohm, Osterrieth,... ontdekken we de Duitse aanwezigheid in de Hanzestad Antwerpen.

Op 100 meter van de grote markt verkennen we meerdere woonerven met groen en rust. Ook de pagaddertorens, de Poesje, de oudste stadswal, het Vleeshuis.

Na een korte verpozing in het gerenoveerde Antwerpse stadhuis trekken we verder naar de Grote Markt om de apotheek opgericht in 1892 te bezoeken.

In de korte Nieuwstraat ontdekken we een pareltje dat je slechts ontdekt indien je de juiste deur opent. Na het museum van Quinten Matsijs (geen bezoek) trokken we verder naar het oudste café van Antwerpen, waar destijds de postkoets naar Italië vertrok. De tocht voert ons verder naar de 400 jaar oude Sint Carolus-Borromeuskerk op het H.Conscienceplein.

Dan naar het Hof van Lierde (de Sint Ignas). Het Begijnhof kunnen we niet links laten liggen. We krijgen ter plaatse nog de nodige historische informatie.

In de Korte Sint Annastraat ontdekken we 't Verloren Brood. Hier woonde tot 1977 een landbouwer met 12 koeien. De huidige eigenaar Jan weet er alles over te vertellen. Spijtig genoeg moeten we zijn verhalen afbreken om verder te trekken naar de Sint Niklaaskerk met de poppenschouwburg Van Campen.

De prachtig gerenoveerde Handelsbeurs (de oudste Beurs van de wereld) imponeerde eenieder. Een bruisende evenementenlocatie. De prachtige zuilengalerij ademt nog steeds de sfeer van deze historische handelsplaats.

Via de Kruidentuin (Den Botaniek) bereiken we het Maagdenhuis, een voormalig weeshuis voor meisjes en thans een administratief gebouw van de OCMW. Hier krijgen we een korte geschiedenisles...

Tijdens de welgekomen verpozing krijgen we de gelegenheid om iets te eten en te drinken.

Na de lunch bezoeken we het Grand Hotel d'Anvers waar tijdens de wereldtentoonstelling van 1885 o.a. de Engelse Queen verbleef.

De tocht gaat verder langs het Elzenveld, waar hotel Botanic Sanctuary Antwerp , een van de meest luxueuze hotels van Europa gevestigd is.

Een bezoek aan een origineel stuk van de Spaanse omwalling, gebouwd tussen 1542 en 1543 op bevel keizer Karel is zeker de moeite waard. Deze restanten van de omwalling kwamen aan het licht bij de aanleg van de Noorderlijn.

Via het Sint-Lievens college, het tropisch instituut en het Kon. Museum voor Schone Kunsten gaan we naar de Sint-Andrieskerk en omgeving waar men zich in Italië waant.

We wandelen enkele recent heringerichte straten in het Sint Andrieskwartier door waar het opnieuw aangenaam wonen is: auto-arm, met veel groen en bloemen en vele mogelijkheden om te spelen voor kinderen.

Voorbij het Plantin-Moretus museum sluiten we het bezoek af in een Griekse tuin.

Dit bezoek werd ons aangeboden en geleid door Mark Van Wauwe, voorzitter van Vlas Kl. Brabant, waarvoor Vlaslo hem erkentelijk is.

Verslag Rik Sleecx



't verloren brood